



## Verksamhetsberättelse 2019 Gryts Varvs BÅTKLUBB

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsen har bestått av Ordförande: Joachim Källsholm  
Vice ordf Mikael Boman  
Sekreterare Kristina Thor  
Kassör Daniela Hosig  
Varvskontakt, Magnus Jansson  
Evenemangs ansvariga, Johan Nilsson, Jenny Gustavsson  
Ungdomsansvarig. Mats Thor

Övriga Ledarmöter, Urban Klanghammar och Niclas Åhlen

Suppleanter: Peter Larsson (sponsring/avtal) och Mia Östrand

Valberedningen består av Anne-Lie Boman, Ann-Charlotte Ripskog samt Helen Adolfsson

I denna verksamhet/årsberättelse likt tidigare år har vi valt att presentera det gångna året i form av aktiviteter, inte bara i kronologisk ordning. Syftet är att ge våra medlemmar, och blivande medlemmar, en kort inblick i vad vi jobbat med under 2019.

Och i grund ligger stadgarna som stadgades vid bildandet av klubben 2009 vilket innebär att verksamhetsberättelsen i år kommer ha en röd tråd av vårt 10 års jubileum.

Stadgarna stipulerar att GVB har till ändamål att:

- Inom Gryts Varv hamn verka för god ordning och trivsel bland båtägarna som ligger där och är anslutna till GVB
- bedriva lämplig upplysningsverksamhet genom att sprida kännedom om allmänna bestämmelser om sjöfart, navigering, och båtskötsel, samt höja det allmänna intresset för båtsport och i övrigt främja goda kontakter mellan båtägarna.
- GVB är en demokratisk, fackligt, ideell allmännyttig och politisk obunden båtklubb. Klubben skall främja vänskap samt arrangera medlemsmöten i god anda både till sjöss samt i land. Gentlemannamässigt uppträdande skall alltid råda mellan medlemmarna.
- GVB skall jobba lika för medlemmar även som inte har sin hemmahamn på Varvet likaså som mot andra båtklubbar.

Styrelsen och har genomfört 7 st protokollförda sammanträden, härtill kommer ett stort antal telefon- och andra kontakter, där klubbens angelägenheter behandlats varav flertalet var kopplade till Loppis, 10 år jubileet samt årsmötet.

Klubben hade 210 medlemmar varav 122 betalande huvudmedlemmar december-19, vilket är en ökning på 16,6 % resp 19,6 % mot december -18. Innehållande verksamhetsåret till årsmötet -20 ökade det med xxx% från dec -19 resp xxx %

Ökningen innebär en högre takt än året innan men fortsatt lite under våra förväntningar för att kunna nå nästa nivå på 300 medlemmar, men definitivt ok, churnraten som steg lite undr -18 har stabiliserat sig under -19 vilket påverkat nettoförändringen positivt. Detta kan jag direkt härleda till att färre sålt sina båtar och avvecklat båtlivet, nåväl många har också sålt skall sägas men då i stället ökat kubiken på flytetyget alternativt bytt framdrift, vilket inte trenden -18 inte gjorde.

Som alla kanske minns har vi tagit några grepp för att försöka hitta nya medlemmar, där ett styrelsebeslut -18 också blev ett beslut på årsmötet att fortsätta under förra året att låta ungdomarna växa i klubben och bjöd på årsavgiften för de under 24 år, men det har inte slagit lika väl ut som vi hoppades på tyvärr. Men trägen vinner så vårt mål att utveckla båtlivet och locka ungdomar går vidare.

Att GVB är något speciellt där vänskapsbanden är starkare än märken och dekaler, framgår tydligt när man pratar med personer som kommit kontakt med klubben på ett eller annat sätt, vilket tydligt återspeglas i verksamhetsberättelsen (eller rättare sagt skall försöka göra det).

En trend som funnits sedan grundandet av klubben är att det fortsatt är fler motorbåtar än segelbåtar i klubben (ja besättningar hörande till dom förstås). Vilket vi poängterat under många år att vi önskar ändring på, inte för att det är något fel på motorbåtsägare, men tror att attraktionskraften ökar mot en bredare publik om vi löser detta.

Styrelsen har haft ett fortsatt uppdrag, att få in fler av våra segelbåtsägare i både klubben likväl som i styrelsen, inte för att vi på något sätt skall kvotera in utan snarare för att vi verkligen vet att det finns många bra personer därute, som ruvar på såväl goda idéer som kamratskap, så vår förhoppning är att fler ansluter och gör klubben bättre och säkerställer tillväxten i båtlivet. Och vi har i samband med nyttjandet av våra 2-kronor fått upp ögonen på många som intresserat sig för seglingen.

### **Min reflektion över 10 år (-19)**

För att inte bryta en tradition, skall jag försöka upprepa så mycket här av det mantrat som byggt denna klubb till vart vi står här idag, från den morgon som övergick i sen kväll när grunderna lades till GVB på en brygga år 2009.

Många var nog skeptiska, vad är nu detta.....en båtklubb??, vi är redan medlemmar i en annan punkt. Men nu är ju några av oss relativt drivna och entusiastiska, så man slås inte ned så lätt och tur var väl det.

För beslutet fattades av oss i ett första konstituerande styrelsemöte och där var klubben född. Och vad gör man när man inte äger bryggor, öar, klubbhus, båtar till klubben.

Jo man skapar nya förutsättningar för ett modernt och engagerat båtliv, som tar hänsyn till att även båtägare och klubbmedlemmar inte har hur mycket tid som helst till ideellt, utan vill njuta livet när det är ledigt.

Men ändå ha förmåner och gemenskap. Med dom bopålarerna skapades små saker som en provisorisk VIP hylla, en lite kräftsiva som nu växt ur sina kläder, lite provisoriskt rep av el, fungerande toaletter, ett embryo till julaktivitet.

Nu svänger man in till om inte jordens finaste anläggning -så åtminstone Gryts, där kristallkronorna i vårt tält, symboliserar lyxen att fått ihop en fin klubb.

Givetvis är det många ideella timmar samt sponsring från vissa medlemmar som engagerat sig hårt i att många skall trivas.

Nya grillar samt en fantastisk uppsättning nya grillar och gasolvärmare tronar runt hyllan, där man kan vila ögonen på våra fina tvåkronor som ligger på den välbyggda upptagningsbryggan som färdigställts, vill man tuffa i väg medelst motor har man förstås bokart promille 2 som vart i värden du vänder dig tar dig fram, nåja åtminstone till Ekön.

Under 2019 kom en del av tankarna på en gemensam bastu och badflotte på plats med åtminstone tunnan som det lastades av ved i mängder till – som nu via swish och självkostnadspris flitigt nyttjats under året där sensommaren av förklarliga skäl varit mest frekventerad

Allt detta på grund att, vi var några som kände att vi ville förändra livet i en båtklubb och basera det till stora delar på bra umgänge och känsla istället för tvångsåtgärder som bryggor och annat underhåll.

Att då sätta ihop stadgar med basen att stärka vänskapsbanden samt sätta ungdomarna (inte vi alla som känner oss som det) i fokus för att båtlivet ska gå i arv, var inga problem då vi kände i hjärtat att vi var rätt på det.

Som ni kanske kan dra er till minnes blev vår artikel i Båtliv hösten 2015 riktigt bra och som etsat sig fast på mitt mindset, då jag verkligen fick jobba för att övertyga om vad vi stod för.

Artikeln följdes upp av en ny artikel som publicerades 2019, men gjordes under 2018 vilken återfinns i Praktiskt Båtagande 1-2019, vilket också taggades på vår FB-sida. Temat är fortsatt vår uniktet som klubb, även har jag som ordförande varit på några olika sammankomster och pratat om klubben och om framtiden för klubbar i Sverige, drivmedel etc som blir mer och mer kritiskt i diskussionerna. Min spaning här är också att miljöfrågorna blir allt mer viktiga i klubbarna, vilket jag nu tror kommer gynna GVB som inte sitter på markområden som kan behöva saneras vilket många gör av de anrika klubbarna. Ofta är det grusbäddar på 3 dm och upp till 1 meter som kan behövas schaktas av för att klara miljökraven och i vissa fall t o m sedimentsstrukturella åtgärder i vattnet. Men som skrivet så har vi inte dom utmaningarna och sålunda ingen riskexponering av medlemskapitalet i klubben.

Men just att vi har mött den nya formen av båtliv och försökt lyssna på medlemmarna så långt våra befogenheter och möjligheter sträckt sig, har fortsatt satt sina spår i landet – där flera klubbar intresserat har lyssnat på vad vi har att säga i frågan, även om vi många gånger möts med en viss skeptisk hållning.

Det kanske är relaterat till att just arbetsplikten och blå overaller samt en viss inbundenhet präglat just klubblivet under så många decennier – att det inte är något man ändrar på i ett hast, men vår hållning kvarstår att vilja gå före plikt i klubben, då frivilliga arbetsinsatser istället för att kräva så mycket beordrat ideellt arbete av medlemmarna som annars är brukligt, även om det förekommer i begränsad skala.

Nämnda engagemang från berörda medlemmar och att man har börjat socialisera än mer i sina möten på bryggorna och med medlemmar som har vimpeln hissad, vilket inte 2019 utgjorde något undantag för, utan kanske tvärtom än starkare.

Det visade sig att det kanske funnits ytligt i vissa märkesklubbar tidigare men inte så utbrett som hos oss i GVB samt att det inte var en dagslända utan en klubb för framtiden.

Jag har även, om det varit lite trögt märkligt nog, fortsatta förhoppningar om att kunna sluta samarbetsband med andra klubbar för att stärka identiteten för klubbarna som verkar utmed ostkusten. Och skapa ännu mer social samkänsla mellan medlemmar och klubbar.

Man hälsar allt som oftast när man möts varför inte kunna utöka detta till starkare umgänge för att kunna påverka i vitala frågor som berör sjöliv i allmänhet, då jag vid lite eftertanke ändå känner att alla kanske inte kan vara medlemmar hos oss eller??

Så som jag nämnde tidigare så har vi haft såväl avgångar som nytillskott i klubben på såväl båtfronten som medlemsfronten. Men fortfarande med en positiv organisk växt även denna säsong, vilket är oerhört glädjande. Vi har under året efter -19 som avhandlas i denna skrift varit tvungen att skjuta årsmötet till november, då en corona pandemi lagt sorti över många av våra aktiviteter men mer om det i verksamhetsberättelsen för -20 som utkommer nästa år. Vårt mål avseende medlemstal till 2022 står dock fast om 300 st, då vi passerade 210 st 2019.



Att en klubb, som inte äger några egna bryggor, saknar klubbholme, 10 års jubilerande, med medlemmar som ligger utspridda i olika hallar-uppställningsområden på vintern kan attrahera såväl medlemmar som går ur andra klubbar som nytillkomna båtmänniskor som aldrig haft en tanke på att gå med i en klubb innan dom såg våran.

Inte ens namnet avskräcker dom då man kan tro att vi bara har medlemmar vid "vår" hamn, vilket vi inte har utan de är spridda runt om i Sverige och även utanför. Vi är övertygade om att enkelheten, gemenskapen, många sociala arrangemang (utan tvång) lockar såväl segel-motor-scooter som ribbåtar, vi är oxå övertygade om att den nya livsstilen spelar in där dagarna är extremt hektiska, där många skall exempelvis få in och prioritera en eller två veckor i ett varmare land, eller skidor på vintern, många med barn och deras aktiviteter som tar mycket energi.

Ännu mer aktiviteter på jobbet där det allt som oftast är krävande heltidsjobb, detta smittar också av sig på "jag" generationen, där det innebär mer intresse att hänga i stan än att engagera sig ideellt och även denna svåra målgrupp försöker vi fånga in genom deras föräldrar där det skall förknippas med något kul och otvingande att vara med i en klubb.

För femte året i rad körde vi vår populära navigationskurs under många kvällar och även här slås man av en hängivenhet att lära sig mer om sjölivet och förvaltning av sina kunskaper nu 2020.

Men det mest slående är just att nyss nämnda generation med kidz var fortsatt väl representerade på kursen 19-20, vilket var oerhört kul att se, då det stärker den tes vi hade om att låta båtlivet gå i arv från oss passionerade båtåkare. Det har också givit vid handen att många av de yngre som hittat det utmärkta fortskaffningsmedlet vatensskotern samt andra som sett just detta som en inkörsport till sjölivet – blivit betydligt tryggare och omdömesgilla vid framförandet.

Men GVB är lika självklart som klubb där och sålunda en ambition om att marknadsföra detta till andra som inte vet om fördelarna med att vara i en båtklubb. Fördelen med en positiv utveckling är att man år efter år kan peka på dessa saker som differentierar samt stärker oss som båtklubb.

### **Större aktiviteter och händelser under året:**

Året och styrelsens arbete präglades redan under slutet på 2018 av det faktum att vi stod inför att klubben nu skulle uppmärksammas på sin födelsedag som i år var den 10:onde årsringen på trädet.

Just denna fest kom att bli långt mycket bättre än va någon av oss förmodligen vågat hoppas på, vi hade både väder, publik samt stämning med oss vilket ramade in dagen grymt.

Vi började med ett nytt grepp som gick under epitet GVB båtloppis som vi hade förlagt i stora hallen på varvet den 8 juni, det var verkligen upplagt för köpfest och många kom från olika håll och vill sälja och köpa såväl medlemmar som icke medlemmar. Och man hörde det viskades om volka klipp vissa hade gjort på loppisen, t o m en båt såldes där. Och på tal om båtar så visade även Anytech upp delar av sitt sortiment på GVB dagen.

Att i strålände sol senare på dagen kunna konstatera vilken ynnest det är att kunna blicka ut över återigen rekorddeltagande på årsmötet, som förvisso inte var vilket som utan just det 10:e i ordningen .....och med återigen bra väder. Som vanligt var stämningen på topp och såväl korvgrytan som bänkarna var fyllda till bredden. Många punkter av avhandlades vilka sedermera finns i just detta protokoll som upprättades därefter.

Mötet hölls också på ett snabbt och effektivt sätt för att alla skulle få tid att mingla och ladda för dagens stora begivenhet – Årsfesten.

Efter att det dukats upp långbord åt alla håll i restaurangen var det dags för Lotta Källström och hennes dotter att veva igång partyt och som de gjorde det – om detta är uppvärmingen till natten .....hur skall vi orka hålla i in på småtimmarna hörde man det viskades. Men med Ola Noren vid spakarna senare på kvällen fortsatt partyt som man kan förvänta sig dvs glädje – party- gemenskap men framförallt en stilstudie i konsten att ta sig fram till olika musiksorter utan att ta notis till att takten förändras mellan låtarna. Ingen nämnd och ingen glömd här men för att kanske ta det sämsta exemplet får jag som ordförande ändå väl sätta standarden som tondövast på varvet- då jag tror mer på höga hopp en sköndans.

Men vilken natt, vilken dag det blev – kärlek till er alla som gjorde detta möjligt och tack till alla inblandade i musik, arrangemang, restaurang, bar, etc etc.

Efter vinterförvaring samt översyn av våra 2 kronor, så sjösattes även dessa av våra hamnengagerade medlemmar som på något sätt alltid får saker att hända under kapten Janssons ledning. Samma sak som varje år fram till verksamhetsåret -20 då vi har beslutat att pröva att låta duken på tältet sitta kvar, så ser dom engagerade till även som vanligt att den kom upp till säsongen -19, allt för att de som kommer i sent ”i början på maj” och därefter skall kunna njuta av känslan att sitta inne i värmen när vårbrisen smeker tältduken med sina frostiga fingrar de första helgerna.

Hemsidan fortsätter locka in besökare både för att få insikt i klubben, söka medlemskap etc, men också många medlemmar som glömt bort vilka förmåner de har, gå in och titta på kameran för att se

att allt är bra eller bara kolla väder och vind.

Rörlighet, räckvidd etc brukar ligga till grund för MMS mätningar och hur många som tittar, vi har i stället valt att fokusera på det vi lägger ut skall tilltala informativt till våra besökare. Vår web master gör som tidigare årsmöten att han föredrar trafiksiffror på sajten och så addrar vi dom som separat punkt till protokollet, vi har dock haft vissa problem med driftsättningen av den nya kameran som utlovades på senaste årsmötet – men hoppas att den är upe och testkörs kommande säsong.

FB fortsätter öka och vara stabilt i genomslag och det är nu inte ovanligt att vi har en räckvidd på över 700-1600 personer, viktigt är också att vara snabb i dialogen, svarsfrekvensen är 90 % på mindre än 15 min vilket är bra. Kvar ligger 2016 års rekord på ett inlägg på 5000 klick men annars ligger det och pendlar mellan 300-1500 i snitt.

Vilket innebär stor spridning och vi har alltid ambitionen att snabbt svara på de frågor som skickas till oss på Facebook och ett genomsnitt om ca 500-800 ”klick” under högsäsong och 200-400 under lågsäsong, vilket är en ökning med 2% mot 2018 och 33% mot 2015 då mätningen startades.

Vår ungdomsgrupp på FB som vi startade under namnet kidz on water -18 har inte under -19 varit så flitigt besökt heller tyvärr, ambitionen var att skapa en naturlig dialogplats för diskussioner. Förhoppningen är att mer trafik styrs in här då vi sett en markant ökning av intresse till våra ungdomsaktiviteter i övrig (se mer om det under just den sektionen)

Som beskrivits ovan med hemsida etc så har styrelsen konstaterat och satt som mål att våra medlemmar alltid ska kunna kontakta oss i olika frågor och vi skall ha en pågående dialog.

Därför har vi också haft hög prioritering på att vara kommunikativa och hela tiden informera om vår verksamhet och svara snabbt på ex medlemsansökningar. 2017-19 har förbättringen inneburit 0,7 dagar innebärande att samtliga ansökningar fått svar inom en 6,3 timmars period på ansökningar som kommit via nätet, vilket är en förbättring mot 2018 med 1,5 timmar

Instagram har också adderats till våra sociala medier under -19 och prövas fortsatt i en blygsam skara och hade -19 enbart 60 följare, men har ökat inför -20.

På senaste årsmötet togs ett omröstningsbeslut om att vi skulle fortsätta stötta SSRS med en gåva då man aldrig vet vad som kan hända, vilket baserades på styrelsens tidigare beslut om att vi skall bli en årssponsor (inte så mycket, men vad vi har utrymme för) vilket de flesta av er gjort ”dubbeltumme” upp för, redan innan beslutet på mötet. För killarna och tjejerna i Arkö gör verkligen skillnad, tyvärr kolliderade datumen med vårt rsmöte annars skulle de kommit och visat upp sig samt hållit information – men vi beslöt att skjuta upp det till -20. Tyvärr vet vi i skrivande stund att Covid stoppade även det. Men vi har det som en stående inbjudan.

Vi beslutade även att ingå ett avtal med Panta-Mera, då vi insåg att vi gemensamt verkligen kunde slå ett slag för miljön samtidigt som vi kunde dra in pengar till klubben så 12 juni ställdes tunnorna ut för första gången, detta har blivit en succé och samtidigt som vi bidrar till ett hållbart Sverige har klubben dragit in bra pengar på detta. 2019 bidrog dessa tunnor i tältet och borta vid sopstationerna med ett bidrag 11 000:-- säger bara Wow.

### **Tillbehör-sponsorer**

Vår sponsor och affärskommitté jobbade under -19 igenom befintliga och nya presumtiva samarbetspartners avtal respektive affärsförslag, då flera av dessa

förfallit. Precis som nämndes på årsmötet emotser dom som är aktiva i denna del input från er alla som är medlemmar – vilka företag eller produkter de skall sikta in sig på. Vi har fortsatt haft en mindre efterfrågan på attribut som jackor, tröjor kepsar etc, men även här finns det utrymme för önskemål om ni har tankar.

Precis som ett papegoj-tema, måste jag även 2019 repetera vissa delar i denna berättelse från tidigare år, då det finns mycket copypaste att ex olika initiativ tas utanför organiserade aktiviteter, som eskaders, fester, firanden eller som några medlemmar som stadigt har börjat sätta nyårsfirandet på varvet till en tradition i deras vänskapskrets som tagit form av en nyårsfest på varvet med matlagning etc. Vilket är ett ypperligt bra exempel på gemenskapsbyggande aktiviteter.

### **Events**

Helgen 16-18/2 åkte ett stort antal medlemmar till Båtmässan i Helsingfors, där vi blivit inbjudna av såväl Princess BoatCenter mfl. Tyvärr höll inte mässan den klass vi alla hade förväntat oss så det blev istället att upptäcka Helsingfors olika sevärdheter samt umgås, vilket var fantastiskt trevligt och återigen knöts många nya vänskapsband innan vi lämnade vårt grannland i öster



För andra året i rad arrangerade Skeppa Marin en klubbkväll för våra medlemmar i februari som innehöll allt från information, föreläsningar samt shoppingmöjligheter till starkt rabatterade priser för våra medlemmar, och det beslutades att detta skulle fortsätta även framgent om Skeppa så vill då det är grymt uppskattat

Februari övergick i mars och alla söker nu substitut för att få prata båt, se båt, drömma båt och som vanligt skedde det spontaninbjudningar och resor till Allt för Sjön i Älvsjö, att det övergått i spontaninbjudningar- beror helt enkelt på svårigheten att knyta ihop gemensamma resor. Trots det var det många som slöt upp i olika konstellationer på mässan och spontanpratade samt möttes och diskuterade alla projekt och såväl nödvändiga som onödvändiga inköp



### **89:an ersattes av 99:an**

89:an som tog sin plats första gången som 99:an den 12/4 och var sedan under året en given ingrediens för bryggssurfande GVB:ar på fredagskvällarna och övriga event såsom myskvällar med Yoga och spelkvällar lämnade ingen besviken under 2019 vilket Krister och Anna med personal såg till. Det som var ute tidigt kunde även avnjuta en påskbuffe till bra priser som medlem på varvet hos dom

### **Eskaderseglingen**

Eskaderseglingen helgen 25/5 som var tänkt att gå lite längre som tidigare år bantades ned i sin omfattning, då vi med utgångspunkt från 10 års jubileet samt att

det var många händelser på kort tid. Beslut togs att den skulle gå till Valdemarsvik och knytas ihop med ett inofficiellt KM i Bowling på plats, även om det var färre båtar i år så var det välbesökt och trevligt som vanligt.

### **Sedan kom då juni blev dags för vår loppis, årsmöte samt 10 års jubileum den 8-9/6**

Då detta arrangemang var av så central roll speciellt detta år, valde jag att lägga mesta texten i ingressen, det övriga härifrån återfinns i tidigare utsända protokoll. Men skall man säga något alldeles speciellt var det att vi spräckte alla tidigare besöksrekord på årsmötet och räknade in över 130 personer och sittplatserna tog slut långt innan mötet startade.



För oss som sitter i styrelsen är det mycket glädjande med nämnda uppslutning och ett kvitto på att 10 års arbete ideellt arbete givit frukt och framförallt i år med all planering-uppstyrning-bokningar etc. På nämnda möte avhandlades de frågor som hade förämnats samt traditionella styrelsefrågor som om och nyval, där vår valberedning som vanligt hade gjort ett förtjänstfullt arbete.



Till ordförande på nämnda möte fick undertecknad förtroendet att lotsa oss igenom agendan.

Vi har som vanligt och likt en tradition att bjuda på tilltugg samt kaffe under årsmötet. I år bantades detta dock ned för den väntande middagen på jubileet



**Morgonen där-after** hölls städdag och summering med frågan vad hände-vart tog tiden vägen etc etc. Vårt tält som några medlemmar byggde vid restaurangen på enligt uthyrarna på rekordtid lät vi stå kvar -då restaurangen ville hyra det över midsommar, vilket gav en win win för GVB

**Midsommar** kom även -19 vilket verkar vara en tradition om man tittar i almanackan och likaså traditionsenligt begav sig båtar från klubben till Harstena och även om att det fortsatt inte är ett gemensamt arrangemang som är det som en magnet på klipporna i Norrviken för våra medlemsbåtar. Och magneten verkar vara grymt stark – för det blev en riktigt stor ansamling i år.

Men då många av oss varit där och snart är lika gamla som stenarna som vi sitter på, är det svårt att bryta traditioner.

Precis som nämnts tidigare år och ovan så är detta arrangemang frivilligt som alla andra i GVB finns det inga tvång att vara där har styrelsen även för 2020 beslutat att inte officiellt bjuda in till denna aktivitet, även om man säkert kommer återfinna några båtar där även år, men tanke på förra årets utfall.

Medlemmarna gör klubben.



## **Sommaren**

På midsommardagen stävade många mot varvet igen för då var det ju dags för festligheter,

Midsommarhelgen övergick så sakteliga mot juli och som vanligt hade en del planerat semester ihop andra tog sina egna vägar och gjorde livet till en njutning och äventyr.



Lika säkert som Amen i kyrkan ockuperade några medlemmar kajen i Vika för att rocka på Kajkalaset som också blivit nästintill tradition, lika säkert att vissa redan tar ledigt och åker i flera dagar i förväg för att lägga sig rätt. Sedan spreds alla oroliga själar ut i de olika arkipelagerna och det med ett väder som bjöd till att börja med på kraftigt växlande inslag.

Och precis som alla andra år spreds våra medlemsbåtar framförallt på ostkusten vad som kunde utläsas från diverse facebook inlägg, en liten större armada kunde vi följa upp mot stockholm precis andra som traditionsenligt landade i Byxelkrok som Visby, Borgholm, Trosa. Men många insåg att semestern nog skall ge mer utrymme för relax och bra stunder och stannade i vår egen vackra arkipelag.

Även 2019 fanns det gott om eldnings och grillningsförbud -där de första redan aviserades i april och sedan slog till med full kraft i senare delen av sommaren – innebar att nätverken och mobildatan tog slut lika fort som sommaren när man fick googla på ”äta på sjön utan att grilla”, många återvände sedan till hemma hamnen och kunde stoppa i det trygga ”elsnöret” och laga mat och stilla deras utmärglade kroppar efter detta i landsproblem.



## **Hösten**

När livet är som bäst och man börjar känna alla sina sommarvänner som bäst, börjar det snabbare än vad man anar bli dags att ta adjö av sommaren och möta hösten.



**Kräftskivan 22/9** vilken succé återigen med över 60 personer som deltog 63 st personer på plats och festkommiten hade nu gått all in för att göra denna kräftskiva minnesvärd som tidigare gånger. Temat med western skulle snabbt visa sig att det fanns nog ett antal som inte sett på TV och vad det handlade om utan trodde det var Gudrun Schyman och Vänstern man avsett i inbjudan – men det visade snart att vi nog skulle få ihop detta på ett sätt som tilltalade alla.



Och att dagen gick grymt fort kunde nog alla understryka, det blev bara tid för att snabbt gå hem innan det blev dags att göra "tjurruset" upp till grillarna paxa sina platser i tältet, där tyskar på kanarieöarna skulle framstå som sengångare när de skall lägga ut handduken innan frukosten.



Och som vanligt innan några segrare skulle koras är förnekelse ett tema som inte skall underskattas och som sig bör var det många diskussioner om teknik och fusk var något som gick hand i hand eller kunde bli föremål för en Ludmilla Engqvist diskussion.



Och då avser jag inte grenen med tampong införning i halsen utan övriga renar som lassokastning, pistolskytte – men kanske mest på grenen där vi grabbar med MCGyver komplex skulle tillverka en pilbåge för att sedan skjuta med den samma

Även år hade vi efter många steriodtunga frimärksslickanden lyckats få ok av rysslandsinternationella dopingkommitté att doping var tillåtet, men tyvärr gav öl och starkare korta drinkar (normalt benämnda snaps) märkliga biverkningar som vingel-bensvagheter och allmänt dålig inlyssning.

Som i grevinnan och betjänten är det alltid samma procedur varje år, där man först säger hejdå och låtsas smyga ned till sina båtar, för att sedan åla upp likt navyseals och sedan försöka muta domare och övriga arrangörer för att få vet om man vunnit eller ej.

Men när det äntligen lagt sig blev det dags även att inmundiga de små röda och tur att några fått grillat innan så humöret ändå räckte till dessa tålmodskrävande pilleriövningar att bringa skalet av dessa.

Är man i tältet (ja ibland även på annan ort) så bryter man inte traditioner i GVB ostraffat, varpå såväl laser som discoboll jagades upp i taket på det fantastiska tältet och dansen kunde påbörjas, som vanligt fanns det de som ville se soluppgången och så blev det också trots att den går upp sent på hösten.

**GVB challenge** i KM-Segling med 2 kronorna avverkades den 24/8 och efter många rafflade dueller och ibland med en teknik som skulle få Gurra Krantz grön av avund -inte för det graciösa utan mer hur lyckas dom. När startskotsröken lagt sig alla seglen var torra igenom skratten gått från hysteriska till mer sansade stod Tina Thor och Johan Nilsson som segrare på pallen. Grattis till er två



**GVB challenge** i KM-Golf avverkades den 25/8 tyvärr med endast 7 deltagare på plats, förmodligen relaterat till att många var "putta" sedan igår i sviterna efter seglingen. Men efter en rafflande duell med inspel på ösgötaslättens greener som får en landning med Jas på Långholmen - 93 att framstå som kontrollerad. HKP systemet var nog inte tillämpningsbart. Men när alla krökta klubbor var nedtryckta i de små nätta klubbsäckarna som dessa utövare bär med sig stod Ubbe Klanghammar som vinnare- Grattis till dig

**Säsongen tog mer eller mindre slut efter dessa sista aktiviteter och hösten kom.**

Precis som skrevs initialt kommer detta förmodligen bli sista året som tältet rivs, men det blev ändå mycket att plocka undan för de sista kvarvarande GVB medlemmarna mellan 5-15 oktober. Och redan från sista helgen såg jag hur båt efter båt lämnade mot sina vinterdestinationshamnar när jag blickade ut över sjöfyrens led här utanför fönstret.



För 5:e vintern i rad upprepade vi succen att starta upp kursen avseende Förarintyg många dessutom fortsatte med båtpraktik, motorintyg etc och precis som nämndes i ingressen så är det fortsatt glädjande att så många yngre hittat till denna kurs våren 19.



### **Verksamhetsplan för 2020**

Styrelsen aktiverade många nya planer i det som kom att kallas aktivitetskalendern som sändes ut i slutet på 2019 till Er, vi han med ett första möte på Biljardbaren med tillhörande shuffleboard, kort därefter slog Coronapandemin till och har fått till följd att det mesta som var planerats raderats ut ur planen, vilket vi vet nu i skrivande stund med tanke på att även årsmötet var tvunget att flyttas på. Men det finns saker som skall utföras trots Pandemi eller ej vilka kommer redovisas i 2020 års verksamhetsberättelse.

Vi är nu vid årsmötet som i år blir digitalt över Teams – vilket vi hoppas är sista gången – då möten i denna klubb just bygger på socialisering.

Vi kan inte erbjuda några lekar eller mat i dessa digitala tider, vilket vi hoppas på er förståelse för.

### **Avslutande ord**

Att som ordförande fått vara med över nu 10 år i denna klubb, kan jag inte annat än att känna mig extremt stolt över det ni alla gemensamt skapat här i klubben, att vi som uppstickare kunde ta oss hela denna väg och det är ju bara början ännu, många klubbar är plus 100 år, ni såg ju kanske i FB flödet under 2019 där vi omnämnde Helenborgs Båtklubb som passerade just dessa 100.

Varje år när man sätter sig och skall reflektera över verksamhetsåret – så funderar man: är det verkligen så här bra?. Men då ingen klagat allt för mycket under 2019 heller, så kan man nog säga ja det är så här bra. Men samtidigt är det bara att slå fast att dagen när klubben grundades och vad syftet med den var – mer än väl infriat de förväntningarna som grundarna hade. Att luta oss tillbaka i styrelsen har aldrig varit ett alternativ men att blicka tillbaka på dessa 10 år är enkelt om man bortser från detaljer, för det har hänt så mycket över tid som bara är positiva saker. Ja vi har haft en del incidenter åt andra hållet också – men inget som vi inte har kunnat hantera.

För oss som sitter (även om sitter är det minsta vi gör) i styrelsen, har även 2019 varit ett spännande år med många roliga händelser som ni sett i denna korta redovisning.

I samband med 2019 årsmöte valdes ett antal nya suppleanter, ledarmöter samt kassör som ersatte tidigare engagerade personer, vilka ni återfinner i årsmötesprotokollet.

GVB består dock inte bara av sina styrelseledamöter, suppleanter, den består framförallt av er medlemmar.

Styrelsens ambition är att ha ett ständigt utbyte med våra medlemmar och försöker vara lyhörda inför önskemål och tankar.

Det finns ett stort engagemang kring GVB som vi är väldigt tacksamma för, men kunde önska att vi får lite mer hjälp att driva frågorna.

Tillsammans kan vi bli ännu bättre! Jag riktar ett varmt tack till våra ledamöter, suppleanter och medlemmar, som på ett föredömligt sätt ställt upp för klubbens bästa.

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året och inväntar valberedningens förslag på nya styrelsefunktioner på årsmötet 29/11-20



GrytsVarvs Båtklubb  
Joachim Källsholm ordförande